

Del med andre

"Du skal elske din næste som dig selv"



Kvindedag i Holstebro
den 11. marts kl. 10.00 – 16.30
i Holstebro Kirkes Sognehus

En rigtig hyggelig og indholdsrig dag for alle
kvinder i alle aldre



Program

10:00 – 10.45

**Velkomst,
kaffe og
morgensang**

13:00 – 14.30

Hvad Gud har ledt os til

v. Donald og Karen Kristine Pihl

Vi har valgt at leve på en alternativ måde ud fra hvad Gud leder os til. Vi skralder mad, så mellem 15 og 18 familier kan hente mad hos os. Vi giver videre, hvad vores far i himmelen giver os.

10:45 – 12.00

Kirken har pligt til at have en stemme på klimaområdet.

Gud er på de fattiges side.

v. Søren Lodberg Jensen, frivillighedskoordinator ved kirkerne i Holstebro

Klimaforandringerne er ikke blot et miljøproblem, men et retfærdighedsproblem. Set fra et befrielsesteologisk perspektiv kan kirken ikke ignorere den fattigdom og sult, klimaforandringerne medfører.

12:00 – 13:00

**Frokost og
pause**

14:30 – 16.30

Giv det videre – en film fra 2000.

Historien fortæller om den 11-årige dreng Trevor, der har en alkoholiseret mor.

Trevor får en opgave i samfundsfag som lyder "Forstil dig en ide, der kan forandre verden, og før den ud i livet"

Trevor bestemmer sig for at hjælpe 3 mennesker, og det eneste han ønsker, er at de efterfølgende gør det samme mod tre andre. Målet er at sætte en godhedens kædereaktion i gang.....



Scan og se traileren på filmen.



Tak for i år 😊

Hvorfor nu en kvindedag....

KFUM og KFUKs kvindelige voksenarbejde holder hvert år en lørdag i marts kvindedage rundt omkring i landet. En dag hvor kvinder kan mødes på tværs af alder og interesser og laver ting, som kvinder kan lide.

Vi synes, at sidste års Kvindedag i Holstebro var en succes, så vi prøver igen i år.

Så er du ny i byen, og kunne du tænke dig at møde andre kvinder, eller var du engang aktiv i Holstebro KFUM og KFUK, og kunne du tænke dig at møde nogen af dem, du i sin tid tilbragte mange gode timer med. Er du ung eller gammel eller midt imellem og kunne tænke dig, at møde andre kvinder og evt. starte nye fællesskaber i Holstebro. Eller synes du bare at programmet lyder spændende og har lyst til at være med. Så skynd dig at tilmelde dig.

Dagen er for alle kvinder i alle aldre, og man behøver ikke være medlem eller aktiv i KFUM og KFUK for at deltage.

Kvindeudvalget består af:

Hanna Jacobsen
Gitte Aarestrup
Inger Jul Jensen
Anne-Mette Byrialsen

Pris for dagen:

100 kr. inkl. Forplejning.

Betaling:

På MobilePay tlf. 26285101.

Tilmelding:

På mailadresse gitteaarestrup@hotmail.com Tilmeldingen er først gyldig, når betaling er modtaget.

Tilmeldingsfristen er den **20. februar**, og der er et begrænset antal pladser, og man får plads efter først til mølle-princippet. Erfaringen siger, at der hurtigt bliver fyldt op på disse kvindedage, så skynd dig at tilmelde dig.



Temaet for dette års kvindedag er "Del med andre" – temaet tager sit udgangspunkt i Næstekærlighedsbuddet:

Du skal elske din næste som dig selv (Matt. 22, 39 og 3. Mosebog 19,18)

1 Del med andre, del med andre.
Ban en vej for Herrens fred.
Lad dit hjerte flyde over.
Del med andre, tro og bed.

2 Del dit eget med en ukendt.
Del dit eget med en ven.
Han, som be'r dig, er jo Herren,
Han, som selv er kærlighed.

3 Del med andre af din længsel.
Del med andre af dit brød.
Giv den frysende din varme.
Giv den svagere din hjælp.

4 Del med andre af din glæde.
Del med andre af din tro.
Lad en splittet verden heles
og lad fredens spirer gro.

5 Del med andre, del med andre.
Ban en vej for Herrens fred.
Lad dit hjerte flyde over.
Del med andre, tro og bed.

Tore Littmarck.

Tore Littmarcks salme "Del med andre" indfanger meget godt de foredrag og den film, som vi kommer omkring på kvindedagen. Vi dykker ned i forskellige dele af det med at dele med andre. Hvad er det for en opgave, vi er blevet sat på i en urolig verden med overforbrug, der gør at klimaet ændrer sig, og mennesker på den anden side af jordkloden oplever klimaforandringer. Samtidig er der dansker, som ikke kan få dagen og vejen til at hænge sammen.

Hvad er vores fordring?

Hvordan kan vi gøre noget???

Har vi et ansvar??

