

## Bestyrelsens beretning

Det er en råkold lørdag eftermiddag. Udenfor blæser der en meget kold vind – og alligevel står vintergækker og erantis og pynter i haven. Der skal skrives en beretning, for om en måned er der generalforsamling i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning. En aften hvor vi kigger tilbage. Hvad er lykkedes for os – og hvad er ikke?

Hvilke sjove og gode oplevelser har vi haft, og var der nogle, vi kunnet have været foruden. Uanset hvad – så har vi alle lært af det, der er sket gennem det sidste år. Og så kigger vi fremad – hvad skal vi arbejde med det kommende år.

Når vi ser på vores forening, synes vi, at det generelt er gået rigtig godt i 2024. Der er stadig liv i vores gamle forening. I Pigeklubben, som vi startede i 2018, har vi nu en ny gruppe af dejlige piger, og der er hen over året kommet flere deltagere i aftenerne for KFUM og KFUK for voksne og til fællessang. Legestuen har kørt godt i 2024. Vi er lykkedes med at starte Familiesang, og Julestuen gik over al forventning, også selv om "vi stod på egne ben".

Samtidig må vi sige, at der jo selvfølgelig altid er plads til mere. Vi mangler noget til de helt unge og til dem mellem ca. 16 og 20 år, og flere børneaktiviteter vil der jo også være plads til. Med ønsket om flere aktiviteter, kommer vi det evige problem – medarbejdere til aktiviteter.

Hvis vi ser på medlemstilslutningen er vi nøjagtig samme antal som sidste år, dog er fordelingen en lille smule anderledes.

På nuværende tidspunkt er vi 92 medlemmer.

De er fordelt som følger:(tallene i parentes er 2024 tal)

0–7 år: 24 (21)

8–12 år: 8 (5)

13-17 år: 11 (19)

18-29 år: 7 (6)

30-83 år: 42 (41)

Dertil kommer der støttemedlemmer. En ligeledes værdifuld gruppe for foreningen. Noget af det, vi i bestyrelsen har arbejdet rigtig meget med, er at prøve at få gang i noget for familier – gerne med mindre børn. Vi har et par år snakket om det til generalforsamlinger og i bestyrelsen, men nu kunne vi se, at det måske kunne lykkes. Vi havde kendskab til et par familier i området, der måske kunne være interesserede. Med hjælp fra Dorte, som er ansat af KFUM og KFUK til Familiesang/familiekor, er det lykkedes – nu tør vi i al fald tro på det. Vi fik reklameret grundigt med flyers rundt omkring og massivt på Facebook, og første gang dukkede der 4-5 familier op. Og vi var helt oppe at køre. Det lykkedes også næste gang og gangen efter, og nu tegner der sig et billede af en gruppe familier, som kommer. Det er bare nogle herlige familier, der kommer – med glade børn og voksne. Der kommer et sted mellem 5 og 7 familier hver gang – og det afholdes 1 gang om måneden. Bestyrelsen har besluttet sig for, at de vil sørge for aftensmad til familierne – og gerne med hjælp. Indtil videre har et par stykker sagt, at de gerne vil hjælpe. Tusind tak for det.

Det var også i 2024, at Pigespejderne meldte sig ud af samarbejdet omkring julestuen. Vi havde store overvejelser om, hvad vi skulle gøre, men tog

beslutningen om, at gøre det selv. Så måtte det blive, som det kunne blive. Men resultatet blev igen en velbesøgt flot julestue med en flot omsætning og et flot slutresultat, takket være en stor medarbejdergruppe. For os er det vigtigt at fremhæve, at vi synes, at foreningen stod sammen om dette store projekt. Rigtig mange tog del i de forskellige opgaver og fremmede dermed den store følelse af fællesskab. Tusind tak til alle der gav en hånd med (uanset størrelse), og til alle der mødte op på dagen og støttede os.

Når noget går godt, er der også ofte noget, som ikke går helt så godt. Som I sikkert har læst/hørt, har Legestuen desværre ikke kunnet finde nye ledere, og derfor er Legestuen lukket – eller som vi håber på – sat på pause. Sådan kan det jo være i frivilligt arbejde – tingene går op og ned. Men tak til alle som har været med til at gøre Legestuen til et godt sted at være for både børn og voksne. Håber at der igen kommer nogle voksne, som har lyst til at starte Legestuen op igen.

Omkring sommer søgte vi et par medlemmer, der havde lyst til at deltage i KFUM og KFUKs landsmøde i november. Der var ikke nogen af os i bestyrelsen, som havde mulighed for at deltage. Det var der et par unge medlemmer, der havde lyst til. Emma og Clara, som begge bor i Øster Snede. Vi havde et fint møde med dem inden – og har modtaget lidt efterfølgende. De får mulighed for på generalforsamlingen at fortælle lidt om deres oplevelser og de beslutninger, der blev taget på Nyborg Strand.

Bestyrelsen har i lighed med de seneste år arrangeret Fælles opstart i august med morgenkaffe og kirkegang. Vi synes, at det er en fin tradition, at vi mødes for at starte den nye sæson op – og gå i kirke sammen. Og så har vi haft et par caféaftener, hvor vi har haft hyggeligt samvær og gode samtaler ud fra vigtige emner.

Her skal der også lyde en tak. Tak for medarbejderskab i forskellige sammenhænge – om det er at lave kaffe eller mad til et arrangement; lave marmelade, småkagedej, kreative ting eller bære rundt på forskellige ting til julestuen; tage en tørn til en arbejdsdag på Kastaniehøj; sælge juletræer; arrangere arrangementer for børn, unge eller voksne; spille til familiesang/voksen/fællessang; være webmaster, osv. Stor TAK til alle.

Vi håber på, at vi sammen kan fortsætte det gode og givende arbejde, som vi har i KFUM og KFUM både her i Hedensted-Løsning og rundt omkring i Danmark. Vi tror på, at der er brug for os.

*Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning.*



### **Kreative aftener / lørdage**

Meningen med Kreative aftener og lørdage er at være med til at lave ting til salg ved Julestuen på Kastanjehøj i et kreativt og socialt fællesskab.

Året 2024 har vi været en flok kvinder der har været samlet 13 aftener og 3 lørdage. Vi mødtes kl. 16.30 til ca. kl. 20.30 og om lørdagen kl. 9 – til ca. kl. 15.

Havde erfaret at vi fik lavet mere ved at være sammen lidt længere tid ad gangen. Vi startede med en kop kaffe og skiftedes så til at have mad med til vores aftensmad,

som vi gav os god tid til at nyde og få sludret lidt sammen.

Der var lavet en liste over, hvad vi kunne arbejde med de forskellige gange, men ikke mere fast end hvis én havde en god idé til noget andet, var der åbent for det.

Der blev også tid til en tur til stranden for at finde drivtømmer. Det var på et heldigt tidspunkt, da der var rigtig meget drivtømmer kommet ind på stranden og derfor meget at vælge imellem.

Igennem året blev der lavet mange forskellige ting som f. eks.: Hellig 3-konger –engle i forskellige udgaver – toiletpunge – kornposer – stjerner i forskellige udgaver– gaveposer – kegler med hessian – filtede træer – forskellige ting af drivtømmer og meget mere.

Da tiden nærmede sig julestuen, var nogle af gruppen med til at hjælpe med at lave adventskranse, dekorationer, kalenderlys, udendørsting som gravpynt, kranse, ophæng m.m. Der blev også fastsat en dag, hvor man kunne hjælpe med at bage småkager.

*Jytte Pedersen*

### **HILSEN FRA EN DEBUTANT**

Man siger, at det bedste fællesskab er arbejdsfællesskabet, og det fik jeg selv at mærke, da jeg i december havde min debut som hjælper ved Julestuen på Kastanjehøj. Jeg har flere gange været der som gæst, omend det alligevel er noget andet at komme ind i maskinrummet og opleve den store indsats, der ligger bag det altid flotte og indbydende julemarked. Det er imponerende at mærke det store engagement og se, hvor mange der bidrager med stort og småt. Der er en god holdånd, en stemning af varme og glæde, hvor man bliver set, budt velkommen og hvor snakken hurtigt glider.

Jeg synes, Julestuen er en fantastisk tradition, hvor folk i Hedensted får mulighed for at opleve en snert af KFUM og KFUK. Når de røde reklamecykler begynder at dukke op i bybilledet, så ved man, at julemåneden er på vej. Der er flere og flere byer, som har store kommercielle julemarkeder, men for mig er der ikke noget, som slår det vi har i Hedensted. Det er originalt, autentisk, hjemmelavet og gjort af den helt rigtige juleånd. Det er herligt at se, hvordan folk står i kø allerede inden dørene åbner, og midt i alt arbejdet bliver er der

også god tid til at sig hej til mange af områdets kendte ansigter. Tak for en god oplevelse.

*Mette Meisner*



## **KFUM og KFUK voksen 2024**

Vi har 10 mødeaftner i løbet af året; 6 i foråret og 4 i efteråret. For det meste den 2. torsdag i måneden.

Til aftnerne kommer der mellem 35 og 70 deltagere i alderen 50+. Entreen er 65 kr. pr person.

Nogle af talerne koster meget mere end andre, men vi har haft en fin balance i økonomien. Der har været forskellige præster, lægfolk og debattører i vores program dette år. Nogle fra sognet, andre udefra og det har været en blanding af foredrag og oplæg til debatter, enkelte gange i mindre grupper.

I foråret havde vi "spis sammen aften" med musikalsk indslag af en harpenist. Det var godt besøgt med ca.55 deltagende. Udflugten til Rustik Butik var der også mange der deltog i.

Vi er nu 3 i udvalget. Der kunne sagtens være en mere. Vi har stor hjælp af Vita på klaver, som hver gang har ført os sikkert gennem de valgte sange. Kaffeholdene er også en rigtig god hjælp.

*Margit, Jette og Lisbeth.*

## **Syng dansk og fællessang på Kastaniehøj.**

Med KFUM-Spejdernes Musikkorps, en fyldt sal og besøg af Henriette Storbjerg Larsen fra

Silkeborg, blev Syng dansk endnu engang en aften lige som vi havde ønsket det. En dejlig blandet

forsamling, masser af sang og god stemning, gør det til en "folkelig aften" med indhold.

Vi har lavet aftale med Jacob Tybjerg, Uldum om medvirken ONSDAG den 29. oktober i år.

Denne vinter er 13. sæson med Fællessang på Kastaniehøj og vi er fortsat med et emne for den enkelte aften, så vi kan komme vidt omkring i højskolesangbogen og synge sange vi sjældent synger, tillige med helt nye. Vi nyder godt af Kastaniekoret, hvorfra en del også deltager i syng dansk og KFUM og KFUK's aftener med fællessang. De har allerede lært mange af de nye sange og hjælper dermed os andre godt på vej. De 2 første aftener her i vinteren 2025 har været rigtig godt besøgt med sangglade deltagere (56 og 76 fremmødte) Det er en fornøjelse at være arrangør når interessen er så stor og man fornemmer deltagernes glæde ved at være med.

*Niels Hørlyck og Søren Damsbo.*

## Legestuen Kastaniehøj 2024

I Legestuen Kastaniehøj Hedensted mødes børn og voksne hver mandag i et fællesskab til gavn for både store og små, hvor de fleste har fravalgt institutionslivet og i stedet tilvalgt en dagligdag med hjemmeliv og hvor legekammeraterne spænder i alderen 0-6 år.

Vi har i første halvår af 2024 haft en ret stabil gruppe af "faste" deltagere i legestuen, som dog grundet skolestart blevet noget mindre i sidste halvår. Et par nye familier kom til i sidste halvår.

Vi har fortsat arbejdet på at fastholde traditioner og gentage en del aktiviteter fra årets gang (Æbledag, høstfest, julepynt med bedsteforældre og julegaver, juleafslutning med julebingo). Der blev bla. lavet påskelege/pynt, arrangeret udflugter, kongefest, motorik, naturbingo,

rytmik, udeleg med bål og naturens dyreliv.

I 2025 har Anita og Inge valgt ikke at fortsætte med at stå for legestuen. Der blev derfor holdt "afslutningsfest" den 27. januar. Det har desværre ikke været muligt at finde afløsere blandt gruppens medlemmer. Vi har været utroligt glade for at være en del af Kastaniehøj og siger mange tak for nu - og måske på gensyn.

*Inge Christiansen og Anita Bruun-Laursen*

## Familiesang

Familiesang er et, for nuværende, månedligt afbræk fra hverdagens trummerum.

Der er mulighed for at møde ind fra ca. 16.30-16.45, hvor der er forfriskninger (gnavegrønt, en kiks, vand og kaffe), og vi begynder kort herefter på dagens sange og tema.

Som deltagere skiftes vi til at have udvalgt en håndfuld sange, og gerne med et

tema der kan binde det hele sammen. Vi er så heldige, at vi har vores egen huspianist, og der har også været en bassist med, så der er altid godt med underlæg til sangene. Der plejer at være en håndfuld sange der drejer sig om dagens tema, og derudover nogle børnesange for at få alle med. Ofte har det været krydret med en leg midtvejs, så børnene har mulighed for at holde fokus.

De fleste af de deltagende børn, kan ikke læse sangtekster, og hvis de ikke kende sangene på forhånd, så har de ikke mulighed for at synge med.

Derfor er det skønt, at de har mulighed for at sidde med nogle farver og et stykke papir og lave en tegning.

Når vi har sunget den sidste sang, sætter vi os til bords, hvor frivillige har anrettet et lækkert buffetbord, der passer til store og små. Det er helt sikkert et koncept, som giver mening for børnefamilierne, fordi man bare har lov til at komme som man er, og der er ikke de store forpligtelser til at kunne deltage.

Det er ca. 1 1/2 times "underholdning" på en hverdag med fokus på fællesskab og fællessang. Noget der giver ro til børn og voksne.

*Erik Bitsch*



kreativ



## Pigeklub

4-8 klasse

Kan du lide at være kreativ?

Kan du lide at være sammen med andre piger i et hyggeligt kreativt værksted med tid til farver, former og fortællinger om "det med Gud"

Så kom og vær med.



I sommeren 2024 startede 8 nye piger i pigeklubben.

Vi oplever, en selv supplerig af medlemmer på ca 8-10 piger

Der er kreativ aktivitet, opfindsomme piger, indsamling til julestue blandt byens forretninger. Positiv stemning, glæde og latter.

Vi mødes hver anden mandag kl. 16-18

## PIGERNES UDSAGN!

"Det er hyggeligt"

"Her er pænt, altid rent"

"Godt at lære ting"

"Dejligt med saftvand når vi starter, det kan jeg godt lide når vi starter"

"Det er mega fedt"

"Det er virkelig sjovt"

"Jeg kan godt lide, at det ikke er det samme vi skal lave"

"Der er nye ideer hele tiden, det er godt"